

Oktober 2007, Arno ging alleen naar Kreta

Na een heftige periode met veel drukte, veranderingen in werk etc. Vond ik dat Arno een weekje rust nodig had en heb ik een ticket naar Kreta geboekt voor hem. Op 12 oktober vertrok hij vanuit Amsterdam.

Loutro

Vanaf vliegveld Heraklion reisde hij naar Chora Sfakion en daar nam hij de veerboot naar Loutro. Daar kon hij heerlijk een weekje tot rust komen. Het was duidelijk het einde van het seizoen: weinig gasten en vrijwel allemaal wandelaars die de E4-wandelroute wilden lopen of al gelopen hadden.

Dat de zomer voorbij was, merkte je ook in Loutro. Het was grijs, bewolkt en regenachtig. Maar tussen de buien door was het prima wandelweer.



Taverne Limani



Livaniana

Arno verbleef bij Taverna Limani en daar at hij ook. Toen het weer zo slecht werd en de stroom uitviel, werd het vol in de kleine keuken van Limani. Er stond maar één eettafel, met 6 stoelen, dus als men iets wilde eten, moest men wachten tot er een stoel vrij was en eten wat de pot schafte. En daarbij hoorden ook tamme kastanjes.

In het hotel van de burens werkten de magneetsloten op de deuren niet,



Regen in Loutro



Marmara beach

dus hielp Arno even met een zaklantaarn om waxinelichtjes naar het hotel te brengen. Hadden ze in elk geval een beetje licht.

storm

Op een stormachtige dag met fikse regenbuien brak bij een aantal gasten een lichte paniek uit: de veerboot mocht niet varen wegens de storm. Veel mensen moesten vertrekken, want ze moesten naar het vliegveld om hun vliegtuig te halen. Wegens de storm was er geen stroom meer, de vaste telefoonverbinding deed het niet en ook de ontvangst met mobiele telefoons was bijna niet mogelijk.

Arno is nog met verschillende mobiele telefoons van mensen bergop gelopen om te kijken of er ergens ontvangst was. Hij kon dan bellen om te zeggen dat deze mensen niet uit Loutro konden vertrekken. Maar dat lukte niet. Later bleek dat er alleen in het dorp Anapolis, 700 meter bergopwaarts, mobiel signaal was.



Een aantal mensen vroegen de eigenaren van deze bootjes of zij hun niet naar Chora Sfakion konden brengen. De meesten wilden dit niet doen. Het was te gevaarlijk, zeiden ze.

Moedige kapitein

Een moedige visser-kapitein heeft tijdens deze storm mensen met zijn bootje naar Chora Sfakion gebracht. Door de hoge golven moesten de mensen hun rugzakken en koffers op de boot gooien op het moment dat de boot op het hoogste punt was. Deze kapitein heeft met deze gevaarlijke boottocht beslist zijn hele weekloon verdiend.



Cafe Loutro

Vertrek

Twee dagen voordat Arno weer naar Nederland vloog, vertrok hij met de laatste veerboot uit Loutro. Hierna zou de veerboot niet meer elke dag naar Loutro varen. Op de boot zaten veel. Mensen die de zomermaanden in Agia Roumeli gewerkt hadden. Ook de eigenaar van de taverna bij Agios Pavlos zat op de veerboot.

Vanaf Chora Sfakion reisde Arno met de bus van Chora Sfakion naar Vrisses. Terwijl hij in het busstation in Vrisses zat te wachten op de bus naar Georgioupolis, vloog de tijd voorbij: er zaten zoveel bekenden die even een praatje wilden maken. In Georgioupolis zou hij een nacht slapen bij Giannis en Nikki.

Camera

Toen hij op zijn kamer zijn rugzak afdeed, miste hij zijn fototoestel. Deze lag nog in het busstation in Vrisses. Arno is teruggelopen naar de bushalte, gelukkig maar 10 minuutjes lopen. Daar trof hij de KTEL-manager Babis uit Kalamitsi Alexandrou, en toen Arno vertelde dat hij weer terug moest naar Vrisses voor zijn camera, bood Babis aan om deze met de auto op te halen. In Vrisses hebben ze beiden gegeten en gedronken. In Georgioupolis was



toen nog een politiebureau en omdat Babis ook alcohol gedronken had, wilde hij Arno niet helemaal naar Georgioupolis brengen en heeft hij hem naar Exopolis gebracht. Hiervandaan is Arno te voet teruggegaan naar zijn kamer, met de camera.

vertrek

De volgende dag, op 18 oktober, reisde hij met de veerboot naar Piraeus en daar met de metro naar het centrum van Athene naar het Syntagma-plein. Met dagkaart Op weg met de metro naar de luchthaven werd zijn kaartje



Metro station

gecontroleerd en toen bleek dat hij niet het goede kaartje had voor de luchthaven. Na een discussie, paspoortcontrole, wat zweetdruppels en een beschermengel mocht Arno gelukkig doorreizen.

Het metrostation aan het Syntagma-plein was een bezoek waard. Men had het station ingericht als een museum met allerlei archeologische dingen die ze tijdens de bouw van het station hadden gevonden.



Op het vliegveld van Athene had Arno nog even tijd voor een koffie in de zon voordat zijn vliegtuig naar Amsterdam vertrok.

Uitgerust, met nieuwe energie en verrassende ervaringen, was Arno klaar voor de winter.